

Merhaba,

Dünyanın oluşumdan bugüne kadar depremler hep vardı ve bundan sonra da sürekliliği olacaktır. Depremi ne zaman ve ne büyüklükte olacağı soruları, teknolojinin bugün ulaştığı seviye göz önüne alındığında doğru sorular değildir. Deprem gerçeğinin yanında acı bir gerçek daha vardır ki, o da siyasi iktidarın depremi umursamadığıdır.

Ülkemizdeki deprem gerçeği karşısında göstermelik adımlar dışında çözümler üretilmemekte, yaşanması muhtemel depremlerin ağır sonuçları kadere havale edilmektedir. Deprem gerçeği karşısında vurdumduymaz ve piyasacı yaklaşımlar ile felaketlere davetiye çıkaran iktidar, topu kadere atmaktan başka bir adım atmıyor. Siyasi iktidar, İmar aflarından siyasi rant elde edip yapılarımızın deprem gerçeğine göre inşa edilmesinin sorumluluğunu üstünden atıyor. Devlet garantisi altında denetimsiz inşaatlar yapan TOKİ, depreme çözüm olarak sunuluyor. Plansız ve denetimsiz yapılaşma, kentlerimizin yağmalanmasına ve peşkeş çekilmesine neden oluyor.

Geçtiğimiz Mart ayında Japonya’da meydana gelen 9,0 büyüklüğündeki deprem sonrasında hiçbir binada depremden kaynaklı yıkım yaşanmamış, can kayıplarının neredeyse tamamı Tsunami felaketinden kaynaklanmışken, Kütahya’nın Simav ilçesinde meydana gelen, Japonya depremiyle büyüklük hususunda kıyaslanmayacak olan 5,9 büyüklüğündeki bir deprem bile ne yazık ki ülkemizde can kayıplarına ve binaların yıkımına neden olmuştur. Bu durum gerek bina stokumuz, gerek halkımızın deprem eğitimi konusunda bizlere önemli ipuçları vermektedir.

İnsan hayatının, para ve kâr hırsı karşısında giderek ne kadar değersizleştiğine tanıklık ediyoruz. Piyasanın ve kaderin acımasızlığına terk edilen hayatın, neo-liberal politikalar ile nasıl yok edildiğini izliyoruz.

Örneğin geçtiğimiz haftalarda yeni projeler üreten Erdoğan iki yeni şehir projesini İstanbullulara sundu. Projeyi ‘Bir deprem olursa on binlerce yüz binlerce insanımızın ölümüne neden olacak durumdan İstanbulluları kurtarmak istiyoruz.’ diyerek gerekçelendirdi. Bu söylem tek kelimeyle İstanbul’daki deprem hassasiyetini susturmak amacıyla söylenmiştir. Siyasi iktidar, elinde tuttuğu medya gücü ile akıl ve bilim dışı söylemler üreterek halkı kandırmaya çalışıyor. Bu nedenledir ki; İstanbul’da yaşanacak olan deprem, Erdoğan’ın iki yeni şehir kurma gerekçesi olan “deprem riski” bahanesine, büyük bir yıkım, can ve mal kaybı ile cevap verecektir.

Doğanın vereceği acı cevabı beklemeden harekete geçilmeli; deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası yapılacak çalışmalar ile ilgili Ulusal Deprem Stratejisi, Türkiye Deprem Master Planı ve Afet Yönetim Stratejik Planı oluşturulmalıdır. Siyasi iktidar, deprem konusunda hamaseti ve mistik yorumlarını bir kenara bırakmalı, aklın ve bilim öncülüğünde topluma hizmet sunmak üzere görevlerini yerine getirmelidir...

İMO Yönetim Kurulu